

## שלמה יוסף מחפוד

אב"ד בד"ץ יורה דעה  
רב ומו"ץ השכונות נוה אחיעזר ושיכון ו', בני ברק

### הסכמה

בס"ד, טבת ה'תשע"ג.

בא לפני האיי גוברא רבה ויקירא, איש חיל רב פעלים לתורה ולמצוה, יקר הערך איש תבונה, הרה"ג פאיז גראדי שליט"א, והראה לי את חיבורו הנקרא בשם בחירי סגולה, אשר בו העלה תמצית תולדות אבותינו הקדושים בתימן, מאז ראשית גלותם ועד ימינו. וכן רשם את תולדות גדולי הרבנים מאורי התורה, ואת עיקרי המנהגים והמסורת, והראה בעליל את חין ערכם ואת מקוריותם. את הכל עשה יפה בעתו ובעטו, בטוב טעם ודעת ומתוך ידיעה רחבה ומעמיקה.

ובפרט הרחיב לתאר את מצב שארית הפליטה בתימן, מאז העלייה הגדולה הנקראת על כנפי נשרים, שהיתה בשנים ה'תש"ט ה'תש"י, ועד ימים אלה ממש. בעלייה זו עזבו את תימן רוב ככל יהודיה, ובראשם גדולי ישראל החרש והמסגר. ומעט היהודים שנשארו שם, נותרו ללא מנהגים בעלי שיעור קומה כפי שהיה במשך כל הדורות. על זאת נוספה צרת בני ישמעאל, אשר הרעו את יחסם אל היהודים, בגזירות שונות ומשונות וברדיפות קשות עד מאד. ובעיקר בשנים האחרונות, אשר קיצוניהם הרימו ראש ומחפשים דרכים להעביר את היהודים על דתם, באיומים ובכפייה, וכבר נרצחו כמה יהודים הי"ד. ולא יאומן כי יסופר, כיצד למרות כל זאת, עומדים יהודים אלה בעוז וכוח וגבורה נגד רודפיהם, ואוחזים באמונתם ובתמותם, אשריהם ואשרי חלקם.

והנה הרב המחבר שליט"א, זכה בחלק גדול בהצלת שארית הפליטה. כי בתפקידו כרב בתימן, עמד בקשרים עם גדולי השלטון, אשר בחסדו פורס חסותו על היהודים. ובכל כוחו עמד הרב שליט"א. לימין הכלל והפרט, להקל מעליהם כובד הרדיפות ולהצילם מגזירות קשות. ואף גם זאת, הרים דגל התורה, ותיקן כמה דברים נחוצים שהיו צריכים תיקון. וכן יסד תלמוד תורה לבנים, בית חינוך לבנות, ובתי מדרש למבוגרים. הרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה, אשר מהם המשיכו וממשיכים את לימודיהם בישיבות הקדושות בארץ ישראל ובארצות הברית. ואפילו כיום, לאחר שנאלץ לברוח מתימן ולהגר לארצות הברית, עדיין הוא מטפל בבעיות ובקשיים של שארית הפליטה, בגשמיות וברוחניות.

ואז ידעתי את האיש ואת שיחו, והכרתי את יראתו ואת חכמתו ותבונתו הרבה. וראיתי כי הוא מוכשר מאד למלאכת הקודש. ואם יקבל סיוע מן הגורמים המתאימים, יש בידו לעשות עוד כהנה וכהנה, למען היהודים שנותרו בתימן, ובפרט למען העולים לארצנו הקדושה והמהגרים לארצות הברית, להציל את בניהם ובנותיהם, פך השמן הטהור, מן ההשפעות הרעות של דורנו.

והנני פונה בקריאה קדושה למוקירי תורה ואוהבי מסורת אבותינו, לרכוש את הספר היקר הזה, ולהביא ברכה אל ביתם. ומי שיש באפשרותם, יסייעו לרב המחבר שליט"א לשאת בעול הכבד של הוצאות העריכה וההדפסה. ושכרם כפול ומוכפל מן השמים. והנני מזהיר בזאת, לבל יהין איש להשיג את גבולו, שלא להעתיק ולפרסם אפילו חלק מן הספר הזה ללא רשותו בכתב, מאחר שהושקעו בו טרחות והוצאות מרובות.

ואסיים בברכה נאמנה לרב המחבר שליט"א, כי יעלה עוד מעלה מעלה בתורה ובחכמה, וחפץ ה' בידו יצלח להגדיל תורה ולהאדירה, מתוך נחת ושלוה, אורך ימים ושנות חיים, בריאות איתנה ונהורא מעליא, אכ"י"ר.

כה דברי מוקירו כרום ערכו

שלמה יוסף מחפוד

